

ZA

ZO

MA

DI

WO

DO

VR

Nadia Zerouali, kok in *BinnensteBuiten*

'ETEN BRENGT IETS MAGISCH TEWEEG'

Schrijfster, presentatrice, ondernemer en kok Nadia Zerouali (46), bekend van *BinnensteBuiten*, maakte dit jaar het recept voor de Vrijheidssoep, die elk jaar op 5 mei wordt geserveerd tijdens de Vrijheidsmaaltijden.

Heerlijke Arabische geuren komen je tegemoet bij binnenkomst van de Couscousbar in de Kinkerstraat in Amsterdam. "Welkom in mijn kindje", zegt mede-eigenaar Nadia Zerouali. De liefde voor eten is haar met de paplepel ingegoten. Ze groeide op in Winterswijk, waar haar Marokkaanse ouders zich begin jaren 70 vestigden. "Ik ontdekte al snel dat eten iets magisch teweeg kan brengen. Als mijn moeder vers brood bakte, kwamen alle buurtkinderen langs voor een stukje. Het eten van 'mama Dila', zoals iedereen haar noemde, bracht de buurt samen en zorgde ervoor dat we meer dan geaccepteerd werden."

Hoe was het verder om als Marokkaans meisje op te groeien in Winterswijk?

"Een geschenk, want daardoor ben ik heel goed geworteld in Nederland. Op school waren we de enige Marokkanen. Elke middag zat mijn moeder bij ons thuis klaar met verse koekjes en thee. Er was veel warmte en liefde, en alle tijd voor onze verhalen. We zijn allemaal goed terechtgekomen. Mijn ouders repte nooit over teruggaan of dat het in Marokko beter was. Ze hebben altijd gezegd: 'Julie zijn Marokkaans én Winterswijks.' Ik mocht zijn wie ik wilde zijn, ook al hadden ze daar soms moeite mee. Op mijn veertiende zei ik: 'Ik wil ook bier drinken in de bierkeet' en droeg ik truitjes met een diep decolleté. Ik gun iedereen de vrijheid die ik heb gehad."

Is dat de vrijheid die jij viert op Bevrijdingsdag?

"Ja, maar nu speelt er ook iets anders. Op school werd ons het verhaal van Tante Riek verteld. Zij kwam uit Winterswijk en richtte tijdens de oorlog een landelijk netwerk voor onderduikers op. Ze wilde mensen in nood helpen en moest dat zelf in een concentratiekamp met de dood bekopen. Ik zie nu de harten van de mensen opengaan voor vluchtelingen uit Oekraïne. Iedereen wil, net als

tante Riek, deze mensen in nood helpen. Hartstikke fijn, maar waarom gebeurt dat niet bij al die Syriërs en Afghanen die hiernaartoe komen? Ik ben daarover behoorlijk gedesilluseerd."

Je bent al jaren betrokken bij de Vrijheidsmaaltijden, waarvoor je nu de soep hebt samengesteld. Ga je dat onderscheid daar benoemen?

"Zeker weten. De Vrijheidssoep is gebaseerd op harira, die Marokkaanse moslims eten tijdens de ramadan. Het heeft hetzelfde doel als de Vrijheidsmaaltijd: naast voeden mensen verbinden. Het is een middel om bij elkaar aan tafel te komen, de dialoog aan te gaan en vragen te stellen, zoals: 'Wat betekent vrijheid voor jou?' Het geeft de gelegenheid te spreken over een inclusieve samenleving in Nederland. Ook binnen de moslimgemeenschap is er nog genoeg werk te verrichten. Als je wilt dat je moeder in alle vrijheid met een hoofddoek over straat mag, moet je ook accepteren dat mensen alcohol drinken en uitkomen voor hun homo-seksualiteit. Aan alle kanten is er met de Vrijheidsmaaltijden veel te winnen."

Op dinsdag 3 mei kookt Nadia in Binnenste-Buiten haar Vrijheidssoep samen met vluchtelingen-kinderen.

19.10 BINNENSTEBUITEN
NPO 2 (DINSDAG)



deze week

INFORMATIEF



ZA

ZO

MA

DI

WO

DO

VR

TEKST: BRAM DE GRAAF, BEELD: MERLIJN DOOERNIK