

'Ik leef nu mijn droom'

Patrick Martens begon in 1999 aan zijn droombaan als acteur bij GTST, nu presenteert hij op maandag en vrijdag van Koffietijd. 'Mijn moeder kijkt ook.'

TEKST: BRAM DE GRAAF FOTO: NICK VAN ORMONDT

1 Je bent sinds 2019 een van de vaste presentatoren van Koffietijd. Wat betekent dit programma voor jou?

"Het feit dat ik dit als eerste mannelijke presentator mag doen, maakt me trots. Voor mijn gevoel zit ik er al veel langer dan twee jaar. Vanaf 2015 was ik regelmatig te gast in het programma als entertainmentdeskundige. Ik draag het programma een warm hart toe, het is een fijne club waar ik nu helemaal bij hoor."

2 Waardoor is Koffietijd zo'n instituut?

"Het is positieve televisie, iets waar veel mensen behoefte aan hebben. Het is elke dag anders, met nieuws, lifestyle, gezondheid, cultuur en leuke gasten. BN'ers komen graag hun nieuwe boek of film bij ons promoten. En voor de kijkers is het een heerlijk begin van de dag."

3 Kijkt je allergrootste fan, je moeder, ook?

"Absoluut. Ze appt meestal wat ze ervan vond. Ze is alleen allesbehalve kritisch, want ze vindt alles leuk wat ik doe."

4 Twintig jaar geleden moest je afscheid nemen van je droombaan bij GTST; is dit inmiddels de nieuwe droombaan?

"Acteren was en is mijn eerste liefde. Als kind droomde ik daarvan. Gelukkig had ik na GTST een heerlijke tijd bij Nickelodeon met Zoop. Daar werd me gevraagd of ik ook wilde presenteren. Ik twijfelde, maar ben het toch gaan doen. Ik ben ook verliefd geworden op dat vak. Ik leef mijn droom. Maar acteren zal ik altijd missen."

5 Je doet dit seizoen mee aan Het perfecte plaatje; is fotograferen je passie?

"Mijn goede vriend Soy Kroon deed vorig jaar mee en ik

had tegen hem gezegd: 'Wat gaaf, geef mijn naam eens door.' Zo kwam het. Ik vind fotografie fascinerend; niet alleen het plaatje dat het oplevert, maar ook de techniek erachter. Ik fotografeer veel met mijn telefoon, maar een echte camera bleek toch anders. Extra leuk is dat Georgina Verbaan meedoet, al 22 jaar mijn beste vriendin. We groeiden samen op in Amsterdam en delen ons gevoel voor humor. We gunnen elkaar alles."

6 Ooit was je zo beroemd dat er in Madame Tussauds een wassen beeld van je stond. Waar is dat gebleven?

"Tja, dat was vanwege mijn rol van Mike Bosboom in Zoop. Ik moest even slikken toen ze me belden met de mededeling dat het werd weggehaald. Nee, mijn kop ligt nu niet bij mij thuis. Dat is toch dood-eng!?! Het ligt in een Londens depot. Mijn lijf is verbrand. Zonde. Het beeld kostte meer dan een ton. Mochten ze ooit een nieuwe maken vanwege Koffietijd had dat lijf nog prima gekund. Alleen dat hoofd is ouder geworden, haha."

Koffietijd | elke werkdag | 10.00 | RTL 4
Het perfecte plaatje | woensdag | RTL 4 | 20.30

